

2

Notitie van Papa uit zyn Retraiteboekje
Venlo 30 September 1911

Na het avondgebed hield de eerw. Pater nog een kleine toespraak om ons vertrouwen op te wekken tot Maria. Morgen 1 October is de eerste Zondag in October-de maand, toegewyd aan de H. Rosenkrans. De pater verzocht ons eens uit te rekenen, hoe dikwyls in ons leven wy wel zouden gebeden hebben (globaal).....bid voor ons Zondaars, nu en in het uur van onzen dood, Amen! (Opm. van my.) Hoewel ik het in het algemeen nederiger vind om het goede dat men doet maar onder zyn schoenen te schryven en zich zynen boosheden en ongerechtigheden te gedenken, wil ik hier even uitrekenen, met de voorwaarde, dat Bertha, die dit boekje..natuurlyk.. in handen wil krygen het alleen zal verklappen aan niemand anders dan aan onze kinderen, met de eenige bedoeling, dat reeds velen van die Weesgegrootjes voor haar en han: Rene, George, Marietje en Tony zyn ten Hemel gesuurd en wanneer zy eens soover zyn gekomen, dat se dit boekje kunnen lezen en de waarde ervan naar waarde schatten kunnen, het voor hen eens aansporing, een noodzakelykheid, een gebed, van een misschien overleden Vader om dat aantal te overtreffen. Dat dit eens het geval moge zyn, bid ik de Goede God en Jesus, Maria en Jozef.

Van 5 jaar tot 10 jaar, elken dag 50-360 maal $50=18000$; 5 maal $18000 = 90000$. Van 10 jaar tot 15 jaar-op de koor geweest-en Moeder vond s'morgens by Frans en my den Rosenkrans in bed:namen we 100 weesgegrootjes dagelijks; 360 maal $100 = 36000$; 5 maal $36000 = 180000$. Van 15 jaar tot 20 jaar op Rolduc en in Echt geweest, evensoo d. weer 180000 . Van 20 jaar tot 25 jaar in de drukte van de studie en jeugdige ondankbaarheid nemen we elken dag 20 weesgegrootjes: 360 maal $20 = 7200$ 5 maal $7200 = 36000$. Van 25 tot 37 elken dag gemiddeld 100 w. = 36000 in 1 jaar = 12 maal $36000 = 432000$; maakt tezamen: $90000 + 180000 + 180000 + 36000 + 432000 = 918000$.

Dat sou byna een millioen zyn. Ik hoop dat onze Lieve Heer het my tot drie millioen laat brengen en dat myne kinderen dit getal overtreffen mogen. Voornemen: soover het in myn macht is en door de voorspraak van Maria zal ik trachten de kinderen, die God ons toevertrouwt, zoo mogelyk ook in de school-liefde op te wekken voor Maria en het Rosenkransgebed en dat ook zy hun heele leven mogen vervuld zyn met de gedachte dat een kind van Maria niet zal verloren gaan. Hier gedenk ik nog de oude Heer Pastoor Smits van Maasbracht, die een groote yver aan de dag legde om de Godsvrucht tot Maria te verspreiden, die hem daarvoor wel reeds lang zyn loon zal geschonken hebben en Vader zaliger, René kan zich hem nog herinneren- "Vaderke", die in de processie altyd het Weesgegroot klaar en duidelyk wist voor te bidden. Myn Jesus barmhartigheid!
(Zaterdagavond-kwart na 10-30 September 1911 op Manresa, terwyl de stormwind, met langverwachte regen, over de Maagdenberg huilt)
Goede nacht, Vrouwtje en Kinderen! Het is my goed hiet te zyn!
Myn Jesus, barmhartigheid, voor Vrouwtje en kindertjes en moeder en Marie en Antoon en Truke en onze gehele familie.

Lieve Mama, broers en zusjes, bewaart dit ontroerend document-het is iets heel kostbaars, juist nu. Het originele boekje, met papa's handschrift zal ik aan George ter bewaring geven, als Mama het goed vindt. Hoe heerlyk heeft Papa woord gehouden en ongetwyfeld heeft hy de 3 millioengepasseerd-zyn leven was éen lang gebed!

R.